

## INPLAKKEN

Ik had een leuke baan met veel afwisseling. Maar toen ik tijdens een reorganisatie de keuze kreeg om te blijven of om mijn gevoel te volgen, koos ik voor het laatste. De onrust die ik heb om mijn creativiteit om te zetten in werk, ga ik gebruiken voor een eigen bedrijf. Ik zal fotoboeken gaan maken: trouwboeken, babyboeken, vakantieboeken, maar ook levensboeken. De levensboeken bevatten foto's en herinneringen aan een dierbaar persoon. Ik ben op het idee gekomen toen mijn vader overleed. Al die dozen op zolder, wat moesten we ermee?

Ik heb samen met mijn moeder de mooiste foto's bij elkaar gezocht en er een fotoboek van gemaakt. Zo hebben mijn moeder, broer en ik nu de levensgeschiedenis van mijn vader in een mooi boek.

"AL DIE DOZEN  
MET FOTO'S,  
WAT MOESTEN  
WE ERMEE?"

Dit soort levensboeken wil ik nu ook voor andere mensen gaan maken, met mooie mooie verhalen, herinneringen, bruiloften en vakanties.

Suzanne van Holstein